



OĞUZ ATA

Oğuz Ata soyundan çoğaldık büyüdük oğul
Kızıl Elma yolunda durmadan yürüdük oğul

Nice ateşlerden geçtik yalın kılıcımızla
Düşmanlara keder verdik dostu güldürdük oğul

Erenlerden gayret alıp nizam verdik âleme
Bozduk zulmün çarkını tersine döndürdük oğul

Zalime korkulu rüya mazlumaya umut olduk
Adaleti dört bir yana hakça götürdük oğul

Yesevî'nin közü ile nûr oldu Anadolu
Âşıklarla hû dedik tutuştuk ve söndük oğul

Bir zaman Selçukluyduk ve bir zaman Osmanlı
Çok şükür ki devletsiz düş daha görmedik oğul

Asırlarca hayat buldu devlet-i ebed-müddet
Her bir nakışını binbir emekle ördük oğul

Ve...Buhran çökünce ol mübarek devlet üstüne
Dostu düşmanı bildik hainleri gördük oğul

Üç kıtadan rücu ettik hepsi vatan toprağı
Uğruna şehitler verdik kefansiz gömdük oğul

Vatan dedik,bayrak dedik,din dedik, iman dedik
Tabur tabur, ordu ordu Hakka yürüdük oğul

Gün oldu Arap çölünde cehennemi yaşadık
Gün oldu Kafkas soğuşunda çokça üşüdük oğul

Arabistan, Trablusgarp,Balkanlarda vuruştuk
Türkün mübarek kanını cihatta döktük oğul

Yorulmadık,yılmadık,bir an bile usanmadık
Kutlu vatan toprağına gülerек düştük oğul

Bir zehirli rüzgâr esti yurdumuzun üstünde
Kendi içimizde bile kırka bölündük oğul

Kimimiz manda-himaye umarken sırtlanlardan
Kimimiz kurtuluşu Yunanlıda bulduk oğul

Methiye dizdi kimimiz ihaneti görmeden
Müslümanın katline fetvalar uydurduk oğul

Geldiler... Üç beş bin değil yüz binlerle geldiler
Kendi öz yurdumuzdan kovulduk sürüldük oğul

Günler geceler yaşadık işgal altında geçen
Yüreklerde öfkeyle mateme büründük oğul

Gökyüzünde kartaldık biz yeryüzünde bozkurttuk
Tâ ezelden hürriyete verilmiş sözdük oğul

Silah mühimmat noksanmış asker yorgunmuş ne gam
Göğsümüzde iman ile düğümü çözdük oğul

Üçlerden yedilerden kırklardan geldi medet
Silkinip ayağı kalktı zulme direndik oğul

"Ya devlet başa ya kuzgun leşe" dedik atıldık
İstiklâl kastedene aman vermedik oğul

Yüz binlerce şehit verdik kurtuluş hevesiyle
Asker sivil ayrılmadan candan vazgeçtik oğul

Millet kıyâma kalktı; yaşlı genç kadın kız kızan
Birlikte cepheye koştuk vurduk vuruştuk oğul

Yedi düvel bir kez daha gördü Türk'ün gücünü
Türkiye'nin sınırını son defa çizdik oğul

Dalgalansın şanlı bayrak hiçbir kaygı çekmeden
Bedeli kanla verdik dünyayla ödeştik oğul

Asalet kanımızda var başka söze gerek yok
Her asırda beklenedik Türk oğlu Türk'tük oğul

Turan BORANOĞLU

Sone 9

-aaaa-şşşş-kkkk-

Dün yine yüreğimde sabahladım geceyi
Gözkapaklarımda hep telaşa koşuşturdum
Kara kışta aç kalan düşlerimi doyurdun
Tozpembeye boyadım solgun her düşünceyi

Dün yine yüreğimde sabahladım geceyi
Bu aşkın tüm yükünü benim sırtıma vurdun
Guguklu saatleri bir patlamaya kurdun
Sonunda parçaladım "aşk" denen tek heceyi

Dün yine yüreğimde sabahladım geceyi
Atmıştık kafamızdan her türlü çekinceyi
Bakla falına baktık; her şekli hayra yordun

Kayboldun fakat sonra sürdürdün oyununu
Bir masal aynasından çıkıp karşımda durdun
Bir mahcup lâle gibi sessiz eğdin boynunu

Hüseyin Avni CENGİZ

SİYAH GÖZLERİNE BENİ DE GÖTÜR

Daha dokunmadan kurudu irem
çöllere bir türlü yağamıyorum
yeni bir koşunun başlangıcında
biraz deprem sonrası
biraz şehir hülyası
bir kalp yangınından geriye kalan
siyah gözlerine beni de götür
artık bu yerlere sığamıyorum.

Pembe uçurtmalar yolladığından beri
sarardı tiryaki menekşeleri
sonbaharın tozlu kafeslerinde
sevgi turnaları yakalıyorum
turnalar gidiyor; ben kalıyorum
avareyim, asudeyim, yorgunum
bilmiyorum neden sana vurgunum

Erzurum garında banklar üstünde
uyku tutmuyor karanlıkları
yitik düşlerimi kovalıyorum
gölgeler gidiyor; ben kalıyorum.
Binbir türlü kokuyorsa yaylalar
siyah gözlerine beni de götür
baharın koynundan koparıp sana
ipek bir mendile sardığım yüreğimle
şehzade gülleri gönderiyorum
umutlar kalıyor; ben gidiyorum.

Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini
kaptanları sorgulayan
yanından geçen küheylanların
korku tufanına yakalandığı
siyah gözlerine beni de götür
güneş ülkesinden gelen yiğitler
benzeri olmayan bir dünya kursun
cellat, ayrılığın boynunu vursun.

Usul usul intizarı çürüten
bu hercai diken, bu çilgin arzu
sürüklüyor imkansız muştuların
eşiğine gönül vadilerini
bir ağaçtan düşen yapraklar gibi
düşüyorum tan yerine
ya topla yaralı kırlangıçları
ya da bu vefasız şarkıyı bitir
özgürlüğe giden tutsaklar gibi
siyah gözlerine beni de götür.

Nurullah GENÇ

Pes Etme

Gönül usandım elinden,
Beni derde salıyorsun.
Uzak kaldım hep sevginden,
Bak, ahımı alıyorsun.

Yoruldum, durmak istedim,
Geride kalmak istedim,
Bahtım döndürmek istedim,
Sen, rüyaya dalyıyorsun.

Daldan dala salma beni,
Belalarda koyma beni,
Garip elde soyma beni,
Her güzele kalıyorsun.

Gel, bırak beni azat et,
İstersen ebedi naz et,
Yozcu'm pes etme sabır et,
Sen, ömrümü çalıyorsun.

Hakan YOZCU

ÖLÜM

Ve ölüm son nefesinde
Gülüyordu efendisine
Esrarengiz bir gecenin
Rüzgar uğultusuyla
Zifiri karanlık
Kendine buyruk
Terkedilmiş kadar suçlu
Ve ebedi inkar duygusuyla
Ölüm aralığına düşen
Mandal parçası gibi
Bir hiç
Tutamadığın öfkenin
Yüz karası soğuk duşu
İrkilirken yüreğin
Kendine itiraf ettiğin
Bir hiç kuyusunda
Beklediğim
Sen değildin
Yüz karası soğuk duşu
Dünya malı kadar
Konuşan kaç suçlu
Ölüyordu şimdi
Ve gitti gibi
Gidiyordu
Bitiyordu
Dünyanın derdi

Alper ÖZSAKINÇ

GELİNCİK

Akdeniz'de şafak düşünce suya
Aşkın bir cemresi aşikâr olur
Bir ada havası kuşatır beni
Ömrün bakiyesi bana kâr olur

Sensizken içtiğim bir fincan kahve
Bütün dertlerimin yoldaşı olur
Alışkanlıklarım terk etse beni
İhanetlerimin kardeşi olur

Gözlerinde sırlı bir cennetin var
Yüzüme bir baksan gün bayram olur
Kalbim rehineyken avuçlarında
Solun bu gelincik kime ram olur

Bu yeni hayatla banışsam bile
Sensizken her bir tel saçım ak olur
Hatıran yeniden yakmasın diye
Her neye dokunsam o yasak olur

Akdeniz'de şafak düşünce suya
Aşkın bir cemresi aşikâr olur
Bir ada havası kuşatır beni
Ömrün bakiyesi bana kâr olur

Mehmet EKİCİ

NAR

Nar hem birdir, hem bindir!
O senfonidir!
Uyumdur, ahenktir!

Nar olmuşa tatlıdır; gülümsettir.
Ham ise ; yüzünüzü ekşitir !

Nar kandir!
Ateştir!

Hayattır o;
doğmak ve ölmektir!

Mis kokar buram buram,
çünkü cennettir!

Eee Cennet de
bolluktur,
berekettir!

Nardır bu ; alt üst yoktur,
çiçek çiçek şefkattir.

O
aslında
her dimağın
muhtaç olduğu
YÜREKTİR !

Olca YILDIRIM

Kimsesizlerin kimsesi ol! [Mahya Yazıları]



