



NEREDE GEMİN, EY NUH?

Kaç hilal kondu çatılarımıza? Farkında mısınız?
Mevsimler değişiyor, kuşlar göçüyor, saçlarımız uzuyor...
İçimize büyüyor hep beraber
Kimimiz kelimelerle büyüyor, kimimiz susarak!
Kimimiz yiye içtikleriyle büyüyor, kimimiz lokmalarını sayarak!
Okuyarak büyüyen var, bir de her şeyi bildiğini sanarak...
"Sorgulayanlar en hızlı büyüyenlermiş" diye bir haber
Burakıyor kadim ulaklar kapılarımıza.
Sorguluyoruz, geçmiş, sevgiyi, adaleti, inancı, çalışmayı
Bunların yokluğunu ya da varmış gibi oluşlarını...
Bir yanımız eski kavimler gibi ilkel
Bir yanımız insanüstü, ermiş, mükemmel...
Sorguluyoruz, aynı koltuktan bakarken dışarı
Acemileşiyoruz kentlerin kalabalığına
Ustalaşyoruz ruhumuzdaki yalnızlığa...
Binlerce yıl doldurmuş içini evrenin
Gerçeklik, zaman, rüya, aynalık
Birikiyor, karışıyor, kabarıyor, taşıyor
Bu defa dünya, bambaşka bir tufana gebe
Ve biz bilmiyoruz!
Ey Nuh, nerede gemin?
Hangi mazlumun yüreğinde...

Ayşe İSMETOĞLU

ESKİ ÇINARLAR

Bir bir batmakta, eski çınarların güneşleri
En dar vakitte, en uzağa düşürürken gölgeleri
İyi ki varsın,
İyi ki başımızdasın dersin, bakarken
İnsanın içini ısıtan, güneşli günlerden kalma yüzlerine,
Şükürler edersin tebessüm ederek Rabbine,
Bilirsin ki; o eski çınarların mücevherden kıymetlidir yüzü,
taç olur, başımızda durur.
Nagehan bir vakit olur.
Hiç ölmeyecek gibi, karşında durur.
O bakışıyla, o duruşuyla, heybeti ile dağ gibi
Anlamazsın birden ne oldu, saklarsın gözlerini
Bilirsin ki; o eski çınarlar kapalı gözler ardında bulunur.
Taklit eder, yerine koymaya çalışırsın kendini
Gülemezsin, söyleyemezsin sözü,
Sevemezsin mesela onun gibi
O anda kulakta yankılanır
O eski taş plak zamanlarından kalma sesleri
Bilirsin ki; o eski çınarlar, güçlü rüzgarlardan sorulur.
Dalı, budağı uzundur,
Uzanır buradan Fizan'a
Kimine gardaş olmuştur,
Kimine ana, kimine baba
Gaye hayırlı olmak,
Ağız dualı olmak değil mi insanlığa
Bilirsin ki; o eski çınarlar, tüm sığınanlara gölge olmuştur.
Her şey eskidir belki
Siyah beyaz film gibi
Gösterişten bir haber
Sesleri titrer elleri gibi
Gözleri donar, buz olur sanki
Çekilirken hayat damarlarından
Bilirsin ki; o eski çınarların kabağında o gelgitlerin izi durur.
Kaç zaman eskitmiştir yüzünde kim bilir.
Eski bir haritadan çıka gelmiş, gizli bir hazinedir ve
her şeyi bilir.
Dara düşmeye gör, zemheri de, el verir, yol gösterir,
yüreklendirir.
Bilirsin ki; o eski çınarlarda, yaşamın ve sonsuzluğun sırrı
bulunur.

Mustafa PARLAK

Sone 8

Kimsin sen sahi kimsin, neden çiçektir adın
Hangi gölde ykandın sen böyle bengisuyula
Hangi dağlardır yurdun, hangi il, hangi yayla
Kalpten kalbe söz verip neden sözün tutmadın

Türk yurdunda nice dir yükselmede feryadın
Kayıp giderken vatan bir gaffet uykusuyla
O sen miydin sırta slanan yavrusuyla
İstiklâl yolu üzre mermi taşıyan kadın

Fısıltın hangi dinin sonsuzluk ayetleri
Tenimde çengellerdir soru işaretleri
Cevaplar Hüma olmuş uçar Çinimaçin'de

Töre, dikenî gülün; dokunsam dökülür kan
Her kırpiğin bir ünlem tereddüdü içinde
Her ünlem bir kılıçtır ruhumu paralayın

Hüseyin Awni CENGİZ

ADALET

Ahlakın, faziletin, ferasetin tamamı;
Hakkaniyet yurdunun ihtimamlı makamı;
Ezel, ebed, ahiret, tüm çağların zamanı;
Bir milletin mülkünün temelidir Adalet.

Ey Hakimler, Savcılar, kilit yerde olanlar;
Devletin bir yerinde yetki, makam bulanlar;
Toplumun vicdanında ön saflarda duranlar;
Yaradanın en hassas emelidir Adalet.

Adil devlet başkanı nurlu, mesut, en önde;
Zalim olanlar ise, Gayya'nın tam dibinde;
Bunlar Allah vaadi, şüphe yok bir yerinde;
Din gününde olacak tecellidir Adalet.

İlahi Adalette olmaz zaman aşımı;
Faydası olmayacak, vursan taş başını;
Kaybetmişsen nefisle, kibirle savaşını;
Yaptığın zulümlerin eceldir Adalet.

Verirse mahkemeler hakka uymayan karar;
O yerlerde anarşi, toplumsal isyan çıkar;
Oluk oluk kan akar, saygı biter, tuz kokar;
Huzurun ve sükunun bedelidir Adalet.

Kainatın ruhudur, Hakkın kesin buyruğu;
Kimsenin gözetilmez dini, dili uyuğu;
Dinini yıkmayanın hoş nağmedir duyduğu;
Cennette olan meşkin bam telidir Adalet.

Osman Bölükbaşı Dara

Gurbet Elde

Gurbet elde bir hal geldi başıma,
Ağlama gözlerim Mevlâ kerimdir.
Derman arar iken derde düş oldum,
Ağlama gözlerim Mevlâ kerimdir.

Hüma kuşu suya düştü ölmedi,
Dünya Sultan Süleyman'a kalmadı.
Dedim yâre gidem nasip olmadı,
Ağlama gözlerim Mevlâ kerimdir.

Kağıda yazarlar ufak yazılar,
Anasız olur mu körpe kuzular.
Yürek yaralıdır, ciğer sızılar,
Ağlama gözlerim Mevlâ kerimdir.

Pir Sultan Abdal'im böyle buyurdu,
Ayrılık donları biçti giydirdi.
Ben ayrılmaz idim felek ayırdı
Ağlama gözlerim Mevlâ kerimdir.

Pir Sultan Abdal

İLK CEMRE DÜŞTÜ

İlk cemre gönlüme düştü,
Şöyle bir salladı beni.
Ecelim önüme düştü,
Öyle bir yokladı beni.

Ömrümün baharı gitti,
Yazı, kış, geçti, bitti,
Bilsen bana neler etti,
Güzelce solladı beni.

Gözümün ışığı söndü,
Güzel olan bahtım döndü,
Bütün yük sırtıma bindi.
Ne güzel hakladı beni.

Yozcu, kalbini temiz tut,
Tüm kötülükleri unut,
Varsa yarından bir umut,
Mis gibi pakladı beni.

Hakan YOZCU

AŞKA MÜEBBET

Hani dokunduğun ten
Kuzguncukta bekleyen çocuk
Hava yine çok soğuk
Şon bir defa gülümse
Gözyaşını tut
Yağmurda ağla
Bağlı kalsın
Potinlerinin bağı
Yalın ayak hiç koşma..
Dokuzuncu senfoni
"Neşeye Şarkı "
Doyumsuz armoninin
Sessiz çığığı
Sana karışığım bugün
Dün senliğimin karşıtı
Benliğimin beni inkarı
Aşka müebbet
Aklımı kaçırıyorum şimdi
Her halim vahim
Sevgisiz yaşamak için mi
Ben seni çok sevdim

Alper ÖZSAKINÇ

yusuf

söyle yusuf
sen misin kuyudaki
yoksa ben miyim

sen misin sürülen
köle pazarlarına
söyle ben miyim

yusuuuuf!

Turan BORANOĞLU

Korkularım

1. Aşkı, vuslatının müjdecisiyken,
Sadakat içinde sabretti kalbim;
"Ağladı, gülmek için.
Güldü, ağlamak için."
Çok korktum!

2. Vuslatım, hasretinin habercisiyken,
Seslerin içinde boğuldu kalbim;
"Konuştu, susmak için.
Sustu, konuşmak için."
Çok korktum!

3. Hasretim, özleminin müjdecisiyken,
Ateşler içinde köz oldu kalbim;
"Yandı, tutuşmak için.
Tutuştu, yanmak için."
Çok korktum!

4. Özlemim, hicrânının habercisiyken,
Hayalim içinde kayboldu kalbim;
"Aradı, bulmak için.
Buldu, aramak için."
Çok korktum!

5. Hicrânım, firkatinin müjdecisiyken,
Hayatın içinde yoruldu kalbim;
"Çalıştı, durmak için.
Durdu, çalışmak için."
Çok korktum!

6. Firkatım, gurbetinin habercisiyken,
Hakikat içinde ergiyen kalbim;
"Sevdi, unutmak için.
Unuttu, sevmek için."
Çok korktum!

7. Gurbetim, aşkın müjdecisiyken,
Sevginin içinde yok olan kalbim;
"Yaşadı, ölmek için.
Öldü, yaşamak için."
Çok korktum!

Mehmet EKİCİ

Güneş Delisi

Akan suyu severim ben
Işıldayan karı severim
Bir yeşil yaprak
Bir telli böcek
Yeşeren tohum
Güneşte görsen
Sevinç doldurur içime
Bir günü
Güzel bir günü
Güneşli bir günü
Hiçbir şeye değişmem

Necati CUMALI

Biti hayal kırıklıklarım;

Aslında bir şehre alışmak ona ait şeylere de alışmışım, anladım. [m.e]



Hala Sultan Tekkesi Larnaka, KIBRIS



